



*Als een ster sta je nu aan de hemel,  
stralend kijk je op ons neer.  
Zo zal je in mijn herinnering blijven,  
telkens als ik naar boven kijk.*

Thibault

Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

**Cindy Van Dycke**

DOSSIERBEHEERDER ADMB

**Echtgenote van de heer Alain Struyve**

Geboren in Blankenberge op 12 november 1975 en  
thuis overleden in Blankenberge op 3 februari 2013,  
Gesterkt door de H. Ziekensacramenten.

*We hebben samen op je sterfbed een laatste belofte gemaakt :  
goed zorgen voor de kinderen, dit is het minste wat je na zo'n  
gelukkig leven van 16 jaar samen kunt teruggeven aan het  
sterretje die je nu bent in de hemel. Ik vergeet nooit meer je  
glimlach op je sterfbed na onze allerlaatste groepsknuffel met  
de kindjes. Ik koester de gedachte, twee uur voor je begon  
aan je nieuwe reis, toen we voor de allerlaatste keer hand in  
hand met de trouwalbum teruggingen naar hoe het allemaal  
begon. Bollie, vaarwel het ga je goed daarboven.*

Alain

*Slaap zacht lieve meid.*

*Wij moeten je loslaten, het doet zo'n pijn je niet meer te kun-  
nen zeggen we zien je graag. Cindy ons maatje je was onze  
Gouden Meid die niemand vergeten gaat, maar die haar stem-  
pel achter laat.*

Papa, Mama

*Mamma, ....ik ben nog klein  
waarom nu, het was zo fijn.  
Je aai, je grapjes, je lieve lach  
we missen het iedere dag.  
Voor altijd zit je in ons hart  
op een plaatsje, heel apart.*

Mathis

*Mijn leven was nog lang niet af te horen dat ik kanker had  
was dan ook een zware slag.*

*Maar ondanks mijn geknok en steun van iedereen  
kreeg ik te horen  
je gaat spoedig heen*

*Niet de dood maakte me bang  
maar om mijn dierbaren achter te laten...*

Cindy

De familie dankt u voor uw troostende  
woorden bij het heengaan van Cindy.

